

Visietekst St-Lucas KSO

Sint-Lucas is een plek waar elke leerling de kans krijgt zijn mogelijkheden optimaal te ontwikkelen, zichzelf te ontplooien en te groeien naar een volwaardig mens. Een denkend en voelend wezen dat voor zichzelf keuzes kan maken en daar ook voor staat.

Een leerling van het kunstonderwijs heeft naast de cognitieve bagage nood aan de affectieve verwerking, twee basisbegrippen die staan voor het KSO. De ervaring kunnen omzetten in creëren. Het intellect geeft, geleid door het gevoel, vorm aan ideeën. Ideeën gebaseerd op de vele aspecten van een ruime leefwereld, zowel sociaal, filosofisch als maatschappijkritisch. De wereld van de kunsten is de inspiratiebron bij uitstek; theater, dans, muziek, literatuur, poëzie en de beeldende kunsten... Het mogen doordringen en groeien in al deze facetten maakt de leerling als mens rijker.

Als leerkracht is het begeleiden van een KSO-leerling telkens opnieuw een unieke ervaring. Een sterke wisselwerking, een doorgeven en sturen van emoties en ervaringen. Met elke leerling ontstaat er een andere dialoog. Iedere leerkracht deelt zijn visie in het werkproces van het analyseren van concepten, gedachten en gevoelens om die dan concreet stap-voor-stap te kunnen vormgeven.